

HARDERWIJK, VERZETSMONUMENT

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Ontwerper: Nicolaas A. van der Kreek (31-01-1896)
Onthulling: 1950
Soort: Zuil

HET MONUMENT

Vorm en materiaal

Het verzetmonument in Harderwijk is een zuil, bekroond met een staande vrouwenfiguur die een gevallen verzetsman ondersteunt. Het gedenkteken is vervaardigd uit één stuk natuursteen.

Tekst

De tekst op de zuil luidt:
'VOOR HEN DIE
HUN LEVEN
GAVEN VOOR
ONZE VRIJHEID
1940 - 1945'.

Symboliek

De vrouw symboliseert het deel van het Nederlandse volk dat door liefde voor de vrijheid van zijn of haar land gedreven, geestelijk en stoffelijk een steun wil(de) zijn van hen die hun leven in de waagschaal stelden in hun verzet tegen de overweldiger.

Restauratie

Het monument is gerestaureerd in 2008, op initiatief van oud-raadslid Dim van Rhee.

DE GESCHIEDENIS

Het verzetmonument in Harderwijk is opgericht ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

Onthulling

Het monument is onthuld in 1950. Het gedenkteken is gerestaureerd in 2008 en op 23 mei van dat jaar opnieuw onthuld door burgemeester John Berends.

OORLOGSSLACHTOFFERS

Er zijn nog geen personen uit de database van de Oorlogsgravenstichting gekoppeld aan dit monument.

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de [website van de Oorlogsgravenstichting](#), ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

MEER INFORMATIE

Bronnen

- Maandblad *Aantreden* van juni 1955, nr.6, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd;
- *Sta een ogenblik stil. Monumentenboek 1940/1945* van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 9024201853.



Kunstwerk: Het verzetsmonument
Kunstenaar: Nicolaas van der Kreek
Locatie: Plantagepark
Geplaatst: 5 mei 1950/2008

Het beeld stelt een vrouw voor die troostend een uitgemergeld oorlogsslachtoffer in haar armen houdt. De tekst op het monument luidt: 'Voor hen die hun leven gaven voor onze vrijheid 1940-1945'.

Het Verzetmonument is gemaakt door Nicolaas van der Kreek. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog verleende een plaatselijk comité opdracht voor een monument dat het 'lijden van de strijders en de dankbaarheid van het vaderland' zou uitdrukken. Het beeld werd op 5 mei 1950 onthuld door het zoontje van de Harderwijkse verzetsstrijder Wouter van Dam.

Nicolaas Adrianus van der Kreek (Bussum, 1896 - 1967) was een veelzijdig kunstenaar. Hij ontwierp glas-in-loodramen en maakte mozaïeken en email wandversieringen. Het bekendst werd hij echter als beeldhouwer.